

Er zijn voorvallen in je leven die je altijd blijft herinneren.

Bij mij was dit o.a. het gebeuren met de B17 in Juni 1943. Het was niet de datum welke ik nog wist, maar toen ik enige tijd geleden het artikel van Menno Polderman in de krant las wist ik wel meteen dat ik dat, wel is waar op afstand, gezien had.

De beschieting van de B17 werd door mij gezien vanaf een platdak achter het huis van onze achterburen, die woonden in de Zonnebloemstraat 17 in Goes.

Ik was destijds 5½ jaar.

Zoals nu bekend kwam de B17 vanuit de richting Antwerpen en vloog ten Noorden van Goes in Westelijke richting.

Vermoedelijk bemerkte ik de vliegtuigen door het lawaai. Het uitzicht werd aanvankelijk geblokkeerd door de tegenover liggende huizen in de Zonnebloemstraat en de bomen in de tuin van het huis op de hoek Oostsingel / Zonnebloemstraat. Zodra de vliegtuigen vanachter deze bomen in het gezicht kwamen, zag ik ze.

En zag ik hoe de B17 werd aangevallen door andere vliegtuigen. Voor de B17 achter de stadhuistorens uit het gezicht verdween, spatte het uiteen.

De B17 viel in stukken uiteen en ik zag de parachutes. Natuurlijk wist ik niet wat parachutes waren, maar dat werd me verteld. Vanaf het platdak keek ik richting stadhuistorens en rechts daarvan.

Natuurlijk wist ik toen ook nog niet wat Amerikanen waren en dat het 1943 was, maar het gebeurde ben ik nooit vergeten.

Nadat ik dus enige tijd geleden het artikel had gelezen, heb ik met behulp van een plattegrond van Goes en omgeving de richting, waarin ik toen keek, uitgezet op de kaart en zag dat deze lijn bij de Blauwe wijk uitkwam.